

Evangelisk-lutherska kyrkans i Kenya uttalande om den avfallna kyrkan

Detta är Evangelisk-lutherska kyrkans i Kenyas exekutivkommittés uttalande vid sammanträdet 12 november 2009 om Svenska kyrkans avfall att 8 november 2009 viga inte endast en kvinna till biskopsämbetet, utan en lesbisk kvinna.

Vi i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya tar med chock, avsky och besvikelse emot nyheterna om den nuvarande utvecklingen i vad vi kan kalla världens stora kyrkosamfund, när de så hårt och outtröttligt verkar för att leda världen mot ett religionslöst samhälle (för att inte tala om kristendomen).

I tillägg till vårt uttalande om vad som hände i USA när Evangelisk-lutherska kyrkan i Amerika (ELCA) vid sitt kyrkomöte 21 augusti 2009 i Minneapolis, Minnesota, beslutade att officiellt öppna dörren till ämbetet för dem som lever i likakönade sexuella partnerskap, hävdar vi att det övergår vårt förstånd och gör oss ytterst sorgsna att Svenska kyrkan, som vid reformationen var en pelare för den bibliska reformationen inom kristendomen, nu har fattat beslut, som leder till avfall genom att 8 november 2009 viga en lesbisk kvinna till biskop och allmänt kvinnor till prästämbetet, utöver tidigare beslut att tillåta personer i likakönade partnerskap att inneha Ordets och sakramentens heliga ämbete.

Vi upprepar därför vårt fördömande över ELCA från 25 september 2009:

1. att vi i starkast möjliga ordalag fördömer denna olyckliga och obibliska utveckling i ett kyrkosamfund som bär den store reformatorn Martin Luthers namn;
2. att dessa kyrkosamfund har avvisat den tro som kristendomen har bekänt allt sedan apostlarna och kyrkofäderna och som än i dag bekänns i de tre ekumeniska trosbekännelserna;
3. att dessa kyrkosamfund fullständigt har avvisat Skriftens auktoritet som Guds Ord;
4. för lutheranerna förde Martin Luther kyrkan ut från att vara under mänsklig auktoritet och mänsklig filosofisk spekulation till att vara under Skriftens auktoritet;
5. att vi vill påminna dessa lutherska kyrkor och andra som viger kvinnor till Ordets och sakramentens ämbete att denna olyckliga ordning är en nyhet som infördes för endast omkring femtio år sedan och verkligen är central för den andliga lesbianismen i dagens kyrka;
6. att vi fördömer sexuella avarter i alla former;
7. att likakönad äktenskaplig gemenskap inte endast är mot Guds vilja, som den tydligt kommer till uttryck i den Heliga Skrift, utan också är frånstötande enligt den naturligt skapade sociala ordningen;
8. att Guds vilja och mening med äktenskapet fullföljs endast i heterosexuell (en man – en kvinna) livslång ansvarsfull gemenskap;
9. att Svenska kyrkan genom denna handling kärlekslöst och kallsinnigt bortser från det andliga läget för dem som hamnat i homosexuell bundenhet;
10. att det, mest allvarligt, inte innebär något mindre än ett förnekande av den omvandlande kraft som finns i den kärlek som vi känner i vår Frälsare Jesus Kristus, som söker syndare för att återföra dem till gemenskapen med Fadern genom den Helige Andes verkan i Ord och sakrament.

Därför måste vi bekänna Guds Ord och vara det trogna. I vår korsfäste och uppståndne Herres Jesu Kristi namn uppmanar vi Svenska kyrkan att göra bot för sitt avfall från sanningen. Vi känner medlidande med dem bland oss som har hamnat i homosexuell bundenhet och önskar att de lär känna Guds förlåtelse och kärleks omvandlande kraft. Vi överlämnar oss därför på nytt i hans tjänst som kom för att tjäna oss syndare, även dem i homosexuell bundenhet, och som genom sitt kors och sin uppståndelses kraft skapar i oss en ny vilja att behaga honom i kyska och rena livsmönster. När vi säger detta, står vi samman med våra återlösta vänner i den enda, allmänneliga och apostoliska kyrkans gemensamma tro, särskilt med kyrkosamfunden i International Lutheran Council. Vi vill försäkra de kvarstående trogna kyrkosamfunden i världen att vi, hur mycket avfallet än aggressivt må fortsätta, tror att Kyrkan inte kommer att utplånas från jordens yta. Vi vill därför uppmuntra och stå samman med de kvarstående trogna kyrkosamfunden i Europa, som Missionsprovinsen i Sverige, Missourisynoden i Amerika, trofasta lutherska kyrkor i Afrika och i övriga världen, att stå fast och anta kallelsen att förbli trogna mot Skriften – ty genom Skriften kommer Herren att bevara Kyrkan i världen, intill jordens ände.

Undertecknat 13 november 2009

Walter Obare, ärkebiskop

John Halake, generalsekreterare